

TJDSCHRIFT  
VAN HET  
NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP  
VOOR  
MUNT- EN PENNINGKUNDE

ONDER DE ZINSPREUK

*„Concordia res parvae crescunt“*

TE

AMSTERDAM



3<sup>e</sup> Jaargang — 1<sup>e</sup> Aflivering

---

AMSTERDAM  
G. THEOD. BOM EN ZOON  
1895

---

## Twee Herinneringsmedailles uitgereikt te Vlissingen. \*)

---

De feesten, die in den afgelopen zomer te Middelburg en te Vlissingen, bij gelegenheid van het Koninginnebezoek, met algemeene deelneming zijn gevierd, hebben tot het uitreiken van een tweetal herinneringsmedailles aanleiding gegeven.

De uitnoodiging tot het vorstelijk bezoek is van Vlissingen uitgegaan, naar aanleiding van de plannen ter verplaatsing van het standbeeld van den admiraal DE RUIJTER, naar de Rotonde van den Zeeboulevard.

Deze wandelplaats, aangelegd ter vervanging van de vroegere wallen, biedt een heerlijk uitzicht op rivier en stad aan, van daar dat men meende, dat het standbeeld van Neêrlands

---

(\*) Voor meerdere bijzonderheden zie *Middelburgsche Courant* van 10 Juli en 31 October.

grootsten admiraal er op waardiger wijze zou troonen, dan op het bescheiden „de Ruyterplein,” achter de wallen gelegen, waar de groote zeeheld met den rug naar de zee was geplaatst. Spoedig nu weerklonk door Vlissingen de feestmare, dat onze Koninginnen hadden toegezegd de heronthulling van het verplaatste beeld te zullen bijwonen.

Voor dit evenwel geschiedde, had nog een andere feestelijkheid plaats, namelijk „de eerste steenlegging van het nieuwe voetstuk van het standbeeld van M. AZ. DE RUIJTER,” waarbij de zilveren medaille is uitgereikt, die hier nader wordt beschreven. In tegenwoordigheid van zeer vele genoodigden geschiedde dit den 10 Juli, met groote plechtigheid.

Het initiatief van de verplaatsing was uitgegaan van de Maatschappij „tot Nut van 't Algemeen” te Vlissingen, en het was dan ook de voorzitter van het departement, de heer TUTEIN NOLTHENIUS, burgemeester der stad, die de feestelijkheid leidde.

In een uitvoerige toespraak, waarin de geschiedenis van het monument en de oorzaak van de tegenwoordige verplaatsing in fraaie bewoordingen werden uitgesproken, werd aan den heer J. C. DE RUIJTER DE WILDT, als afstameling van den grooten admiraal, verzocht de eerste steenlegging voor het nieuwe voetstuk

te willen verrichten, aan welk verzoek welwillend werd voldaan.

Deze familie stamt namelijk af van de oudste dochter van den admiraal, ALIDA, die in het tweede huwelijk getrouwd was met den Vlissingschen predikant THOMAS POTS.

Nadat de plechtigheid was verricht, werd den heer DE RUIJTER DE WILDT, een zilveren medaille, namens het bestuur ter herinnering aangeboden.

De penning is 50 mM. in middellijn (muntmeter STEPHANIK) en weegt 34 gram.

De voorzijde vertoont twee fraai gesneden lauriertakken, van onder door een sierlijken strik aan één verbonden. In het midden leest men het volgende gegraveerde opschrift:

AAN  
*Den Hoog Edel*  
*Gestrengen Heer*  
 J. C. de RUIJTER de WILDT  
*Kapitein ter zee*  
*Inspecteur*  
*van het Loodswezen*  
 te  
 VLISSINGEN.

De keerzijde bevat slechts eene inscriptie, die zeer fijn en smaakvol is gegraveerd.

TER HERINNERING

*Aangeboden*

*Bij het leggen van den*

EERSTEN STEEN

aan het voetstuk van het Standbeeld

van

M. A. DE RUIJTER

*bij gelegenheid*

*zijner verplaatsing*

OP

10 JULI - 1894

De penning is evenals de volgende vervaardigd en gegraveerd in de Koninklijke fabriek van J. M. VAN KEMPEN te Voorschoten.

Gaf de uitreiking van deze eerste medaille als het ware het sein tot het openen der feestelijkheden, de tweede, in goud geslagen, maakte een einde er aan.

De ingezetenen van Vlissingen waren hunnen burgemeester dankbaar erkentelijk voor al hetgeen hij reeds voor hunne stad had gedaan en niet minder voor de vele bemoeiingen en zorgen die hij zich had willen getroosten om het bezoek der beide vorstinnen aan de stad zoo recht aangenaam en zoo feestelijk mogelijk te maken.

Nu dat wilden zij gaarne door het aanbieden

van een blijvend souvenir nog eens openlijk erkennen. Vandaar dat zich den 19 October eene commissie uit de ingezetenen ten huize van den burgemeester, den heer TUTEIN NOLTHENIUS aanmelde, die namens de burgerij den burgemeester een gouden penning ter blijvende herinnering aan het feest van 23 Augustus kwam aanbieden.

Een prachtig album van fijn kalfsleder, waarop als middenstuk het wapen der stad in goud en zilver gedreven, prijkte, terwijl een entourage van uit de hand gesneden eikenbladeren, het kostbare nog verhoogde, bevatte de kunstig geschreven opdracht en de namen der vele deelnemers. De penning zelf is geheel gelijk aan dien van den heer DE RUIJTER DE WILDT, doch is van goud, weegt 62 gram en heeft op de voorzijde de volgende inscriptie:

H u l d e  
van de  
I n g e z e t e n e n  
aan  
H. P. J. TUTEIN NOLTHENIUS  
BURGEMEESTER  
van  
VLISSINGEN.

Op de keerzijde is gegraveerd het gekroonde wapenschild van Vlissingen, daaronder

23 AUGUSTUS 1894.

alles omgeven door twee fraaie lauriertakken, en relief, van onder door een sierlijken strik verbonden.

Tijdens de feesten zelve werden door vreemde kooplui kleine metalen penningjes verkocht, die gretig van den hand gingen. Ik zou deze betrekkelijk waardelooze penningjes, waarvan eenige de borstbeelden van onze koninginnen, andere dat van den admiraal DE RUIJTER vertoonেন, niet vermelden, ware het niet dat deze laatste stukjes het curieuse omschrift hebben van „admiraal HERMANN DE RUITER”. Zeer waarschijnlijk zijn die penningjes in Duitschland vervaardigd, waar de fabrikant, den juisten naam niet precies wetende, het eerste het beste biographisch woordenboek opgenomen hebbende, reeds dadelijk op den bij ons zeer bekenden ossenkooper van den Bosch zal zijn gestuit.

Deze, HERMAN DE RUIJTER genaamd, heeft naar men weet, in 1570 met nog eenige makers het slot Loevestein uit de handen van de Spanjaarden verlost. Toen hij eenigen tijd later die sterkte niet langer kon verdedigen, liet hij het slot met vriend en vijand in de lucht springen.

Zoo ver ik weet, genoot hij tot nu toe niet de eer op eene medaille te zijn vereeuwigd!

Middelburg, Nov. '94.

M. G. A. DE M.