

TIJDSCHRIFT

VAN HET

KONINKLIJK NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP

VOOR

MUNT- EN PENNINGKUNDE

ONDER DE ZINSPREUK

„Concordia res parvae crescunt“

TE

AMSTERDAM



18^e Jaargang

AMSTERDAM

JOHANNES MÜLLER

1910

**Begravenispenningen
van Roomsch-Katholieke priesters, hoofdzakelijk
te Amsterdam overleden.**

(Uit het Museum van „De Amstelkring”).

Toen in 1578 Amsterdam de Spaansche zijde verliet, de Oude, aan den beschermheilige der stad St. NICOLAAS, gewijde kerk aan de Roomsch Katholieken werd ontnomen en aan hen de uitoefening van hun eeredienst werd verboden, stelde een gefortuneerd koopman een zijner boven zijn woonhuis gelegen zolders beschikbaar, die door vele trappen in verbinding stond met andere zolders en met de benedenverdiepingen, van waar verschillende uitgangen weder naar de straat voerden en daar werd in het geheim de mis opgedragen. Bij een inval van den schout met zijn rakkers verspreidden de geloovigen zich over de verschillende zolders en een zeer eigenaardige, nog aanwezige schuilplaats onder het geïmproviseerde altaar verborg den dienstdoenden priester, zoodat hij zoo goed als onvindbaar was.

Dit oude koopmanshuis met zijn zolders bestaat nog, het is gelegen op den hoek van de Oude Zijds Voorburgwal en de HEINTJE HOEK-steeg en behoort ongetwijfeld tot een der fraaiste monumenten van de hoofdstad; in den volksmond, draagt het den eigenaardigen naam van: „Ons lieven Heer op zolder”, en op den voorgevel is een zeer toepasselijke spreuk aangebracht: Ende sy heeft hem in doecke ghewonden nedergeleyt in een cribbe, want sy en hadden gheen plaetse in die herberge. **LUC. II, 7**

In later jaren (einde der 17e eeuw) werden de vloeren, die de drie bovenelkander gelegen koopmanszolders

scheiden, verwijderd en werden deze tot kerk ingericht. Tot aan de inwijding van de nieuwe kathedraal aan de Prins HENDRIK-kade (1888) bleef de parochiekerk van „St. NICOLAAS binnen de veste” (kerk „t Haantje”) aldaar gevestigd.

Thans heeft de vereeniging „De Amstelkring” er hare tenten opgeslagen; de fraaie patricische woonvertrekken, dienen tot vergaderzaal, tot bibliotheek en tot bewaring van de kunstschaten, de geschiedkundige verzameling en het penningkabinet van de gemelde vereeniging. De oude kerk, met het orgel en het altaar, waarin de preekstoel verborgen zit, die er bij den aanvang der predikatie uitgetrokken werd, is geheel in wezen gebleven, alleen zijn de zitplaatsen uit het schip en van de gaanderijen verwijderd en dienen ook deze als museumruimte.

Onder de in dit hoogst bezienswaardige museum bewaard wordende gedenkpenningen, vonden wij er een vrij groot aantal van R. K. geestelijken, voor het meerendeel onbeschreven.

Door de welwillendheid van den heer J. F. M. STERCK, bibliothekaris van de vereeniging „De Amstelkring”, werd ik in de gelegenheid gesteld deze stukken eenigen tijd ter onderzoeking te mogen ontvangen, waarvoor ik bij dezen mijn hartelijken dank uitspreek.

Ik geef hierbij de volledige lijst dier stukken, met beschrijving der onbeschrevene en enkele verbeteringen of aanvullingen van onjuiste of onvolledige vroegere beschrijvingen.

1. N. MEULEMAN, † 15 November 1663.

Vz. = de Vz. van den penning van AGNETA DEUTZ, door mij beschreven *Tijdschrift* 1908, blz. 348.

In het grootste veld :

*Nicolaes
Meuleman*

*Obyt
den $\frac{11}{15}$
A°. 1663*

in het kleine schildje daaronder :

*Gedenckt te
Sterven*

De Kz. is geheel gegraveerd, een schild, waarin een gelauwerd doodshoofd zonder onderkaak, rustend op twee gekruiste doodsbeenderen, gedekt door een gevleugelden zandlooper, wordt geflankeerd door twee engeltjes, links met omgekeerden vlaswiek, rechts zeepbellen blazend. Achter het schild geraamte met zeisen in de uitgestrekte armen. Onder dit schild een tweede, waarin een naar rechts gewend liggend lijk en daarboven het opschrift :

*Christus is mijn leven
Sterven is mijn gewin.*

Zilver, ovaal, 67 bij 58 m.M.

2. A. ACHTIENHOVEN, † 23 Maart 1691.

Vz. Geheel gelijk aan den begrafenispennning van SAMUEL MARINIER (1662), door mij beschreven *Tijdschrift* 1896, blz. 94.

Op het schild onder het doodshoofd echter :

*Gedenckt te
Sterven.*

Kz. Een gevoet kruis.

Omschrift : * *Bidt voor de Siel van d'Eerwaerde Heer
Adrianus Achtenhoven*

vervolg omschrift boven het kruis :

S : T : L I)

Overleden den 23 Maart 1691

alles gegraveerd.

1) Sacrae Theologiae Licentiatu-

Gegoten zilver, ovaal 60 bij 52 m.M.

Onvolledig beschreven in DIRKS' *Repertorium* II, n^o. 2231.

3. A. ACHTIENHOVEN, † 23 Maart 1691. (Zie n^o. 2).

Geheel gelijk aan den penning AGNETA DEUTZ (1692)
door mij beschreven *Tijdschrift* 1908, blz. 348.

Vz. Op het schild gegraveerd :

*Ter Gedachtenis
Van den Hoog Geleerde
en Eerwaardige
Heer
Adrianus Achtenhoven
Licentiaat in de Godheid 1)
en Pastoor tot
Amstelveen*

op het kleine schildje :

*Obit
Die 23 Mart
1691.*

Kz. Op het lint : *Nihil illi in morte timendum 2)*

Op het schild onder de figuur van den doode :

*Gelukkig die zijn God hier eert,
Zijn Wet volgt, en die andren leert,
De Geest verheft van 't Aardsch na boven
Die leefde en stierf Heer Achtenhoven*

Zilver, ovaal, 72 bij 67 m.M.

4. C. DE WOLFF, † 12 Oktober 1695.

Vz. Gelauwerd doodshoofd (zonder onderkaak) met twee gekruiste doodsbeenderen, waarop een gevleugelde zandlooper staat, 't geheel rustend op twee gekruiste zeisen door welke zich een lint slingert met het opschrift :

1) Vermoedelijk is bedoeld : Godgeleerdheid.

2) Er is voor hem in den dood niets te vreezen.

Benjamin een grijpende wolf des morgens vroeck sal hij de roof eten en 't savons den roof deylen. Gen. 47 v : 27.

Onder het doodshoofd een van ornamenten omgeven schild, met terzijden twee engeltjes, het een met omgekeerden toorts, het andere zeepbellen blazend. In het schild een rechtsgewend liggend lijk waarboven :

*Bidt voor
d ziel van 'd Eerw
Pater Cornelius de
Wolf. Obiit 22 Oct.*

1695.

Kz. Door ornamentwerk omgeven schild, links engeltje met brandenden toorts, rechts engeltje met omgekeerden toorts, achter het schild geraamte met fakkel in de rechteren zeis in de linkerhand, onder het schild gestileerd doodshoofd met beenderen.

Op het schild gegraveerd : de beeltenis van Paus CORNELIUS iets naar links gewend staande met de tiara op het hoofd, driedubbel kruis in de linker-, hoorn in de uitgestrekte rechterhand.

Fraai gemodeleerd, gegoten in geel koper, ovaal, 61 bij 53 m.M.

5. J. ERKENS, † 2 Oktober 1747.

Vz. De H. JOHANNES met schrijffpen in de hand, boek en arend (kniestuk). Links langs den rand gegraveerd :

*Sanctus Joannes
Evangelist.*

Kz. Gegraveerd :

BIDT VOOR D'ZIEL.
VAN D'SEER EERW : P :
IOANNES ERKENS :
OBIIT : 2 : OCTOB : 1747 :
AMSTELODAMI :

Zilver, gegoten, ovaal, 45 bij 42 m.M., met oog en ring.

6. J. V. D. HOEVEN, † 2 Juli 1769.

Dit stuk is bijna geheel gelijk aan n°. 4. alleen is het lijk onder in het schild op de Vz. vervangen door loofwerk. en het geheel niet zoo fijn van uitvoering.

Vz. op het lint gegraveerd :

Syt gedachtig want de dood vertoefdt niet

In het schildje gegraveerd :

*Gedenckt
te Sterven*

Kz. In het schild gegraveerd :

*D. O. M.
Bid voor de
Ziel van den
Eerw^{de} Pater
Jac^b. V. D. Hoeven
Overleeden
2 July 1769
R I: P.*

Zilver, gegoten, ovaal 57 bij 50 m.M.

7. C. METTENS, † 10 Maart 1777.

Vz. = n°. 6, ook wat de gegraveerde opschriften betreft.

Kz. = n°. 6.

In het schild gegraveerd :

*D. O. M
Bid voor de
Siel van den
Eerwaarde Pater
C. Mettens
Overleeden den
10 Maart 1777
R. I. P.*

Zilver, gegoten, ovaal, 55 bij 49 m M., met oog.

8. J. SMITS, † 14 Augustus 1778.

De Vz. is gelijk aan de Kz. van den penning AGNETA DEUTZ (1692) door mij beschreven *Tijdschrift* 1908, blz. 348, de figuur van den overledene is een kruis in de linkerhand gegeven (gegraveerd).

Op het lint is graveerd

Gedenkt want de Dood vertoeft niet. Eccli 14.

Op het schild onder den doode:

*Een Regtvaardig Mensch
is 't dat hij van de Dood
verrast word, zal in
Verkoelinge zijn
Sapient:*

4.

Kz. Graveerd:

*Bid
voor de ziel van Z^r
Den Eerw. PATER
JACOBUS, SMITS.
Predikheer Missionarus
in Amsterdam
Overleeden den 14 Augustus
1778 in den Ouderdom
van 68 Jaaren en
Ruijm 3 maanden
R: I: P*

Zilver, ovaal, 70 bij 61 m.M.

9. C. H. ELSHOFF, † 5 November 1778.

Beschreven in DIRKS' *Repertorium* IV, n^o. 1810, de Vz. is alléén aangeduid met de woorden „De priester op zijn paradebed.”

Vz. = n^o. 8, kruis bijgraveerd in de hand van den doode.

Op het schild onder den doode is gegraveerd .

*Zalig sijn de Dooden
die in den Heere Sterven
van nu voortaan Sijt de
Geest dat sij Rusten van
hunnen Arbijt.*

Apoc. 14.

Gegoten zilver, ovaal, 72 bij 64 m.M.

10. C. VAN VLIET, † 22 Januari 1780.

Vz. Gelauwerd doodshoofd (zonder onderkaak), waarop gevleugelde zandlooper en twee doodsbenederen, rustend op twee gekruiste zeisen, waardoor zich een lint slingert, met het opschrift (gegraveerd) :

Zyt gedagtig want de Dood vertoeft niet

Daaronder een door korenaren omgeven medaillon met het opschrift (gegraveerd) :

De Dood is
een ingang
tot 't Leven

Kz. Onder een lauwerkrans is een doek opgehangen met het gegraveerde opschrift :

Bidt voor de Ziel
van d'Zeer Eerwaarde
Heer

CORNELIUS VAN VLIED
Pastoor in d'Papegaay
in Amsterdam
Overleden
den 22 January
1780

Zilver, gegoten, ovaal, 58 bij 52 m.M., (2 ex.)

11. G. KUYTENBROUWER, † 14 Januari 1787.

Vz. = n°. 8, kruis bijgegraveerd in de hand van den doode.

Het lint is glad gebleven, op het schild onder den doode:

Gij lieden weet dag

nog uur Matth.

25 Vs. 13

Kz. Gegraveerd:

Ter

Gedagtenis

van den Eerw. Heer

GERARDUS

KUYTENBROUWER

R: P: en Pastoor in de Kerk

't Hart

in Amsteldam

Overleeden den 14 January

A°. 1787 in den Ouderdom

van 45 Jaaren 1 Maand

18 dagen

R. I. P.

Zilver, ovaal, 68 bij 59 m.M., met oog en ring.

Vergelijk DIRKS' *Repertorium* IV, n°. 2271, waar de beschrijving zoo onvolledig is, dat *niet* kan worden beoordeeld of dit dezelfde of een geheel andere penning is.

12. M. VAN WIJNGAARDEN, pastoor te Amsterdam, † 21 December 1783.

Beschreven DIRKS' *Repertorium*, n°. 1945. Het woord „*Hulde*” op het lint aan de Vz. te lezen „*Hulpe*”.

13. A. C. MEYLINK, † 28 September 1787.

Vz. CHRISTUS, met kruis in de rechterhand, gezeten op wolken, waaruit een viertal gevleugelde engelenkopjes te voorschijn komen; links strekt een bijna geheel uit de wolken te voorschijn komende engel de armen uit naar een

links gewend liggend lijk, blootvoets, in priesterkleed met kruis in de handen. Onder het lijk een schild, omgeven rechts en links door twee gevleugelde engelenkopjes, boven door ornamenten, onder door doodshoofd op gekruiste beenderen. Op het schild gegraveerd:

*Gij zult Rusten
en daar zal niemand Zijn
die u Vervaart Make*
Job II, V: 19

Het geheele veld gevuld met stralen, welke van het CHRISTUS-beeld uitgaan.

Kz. Gegraveerd:

*Ter Gedagtenis
van den Wel Eerwaarden
en Wijtberoemden Heere*
ANTONIUS CHRISTIANUS MEYLINK
*Aarts Priester over Holland
Zeeland en West Friesland
en Pastoor te Amsteldam
Overleeden 28 Sept^r. 1787*

R. I. P.

Zilver, gegoten, ovaal, 71 bij 62 m.M.

14. P. WOORTMAN, † 22 Oktober 1791.

Geheel gelijk n^o. 10.

Vz. op het lint gegraveerd:

Zalig zijn de Dooden die in den Heeren Sterven. Apoc. 14.

Op het medaillon:

*de DOOD
is een ingang
ten Leeven*

Kz. Op het doek :

D. O. M.
Bid voor de Ziele
van den Zeer Eerw. Vader,
Petrus Woortman
Overleeden den 22 Oct. 1791
Oud 62 Jaaren
R. I. P.

Zilver, gegoten, ovaal, 58 bij 52 m.M.

DIRKS' *Repertorium* IV, n°. 2353 vermeldt een anderen penning op zijn overlijden. De Vz. vermoedelijk gelijk aan n°. 20 met ander opschrift ; de Kz. noemt hem : „*Roomsch Priester in*” (de „*Mozes en Aaron*” (kerk) en deelt mede, dat hij is „*Begraven in de Oude Kerk te Amsterdam*”.

15. A. SCHWENGEL, † 20 Mei 1794.

Vz. Geheel gelijk DIRKS n°. 1945, (zie n°. 12). 1)

Kz. *Ter Gedagtenis*
van den Zeer Eerw : P :
AUGUSTINUS
SCHWENGEL
Apost. zendeling van de Orde
der Eerw : P. P. Predikheren in de
Roomsche Kerk het Stadt
huys van Hoorn in
Amsterdam.
Overleeden in den Ouderdom
van Ruym 56 Jaaren
den 20 May 1794
R. I. P.

Zilver, gegoten, ovaal, 67 bij 59 m.M.

1) DIRKS, no. 1945, zegt ten onrechte, dat op het lint aan de Vz. staat: *Verhinder den Dooden de Hulde niet* enz., er staat op dit, zoowel als het door DIRKS beschreven exemplaar duidelijk *Hulpe*.

16. A. BRAKENHOFF, † 15 December 1794.

Onvolledig beschreven in DIRKS' *Repertorium* IV, n°. 2416
of ander exemplaar?

Vz. = n°. 8, kruis bijgegraveerd in de hand van den
doode.

Op het lint : *Denk dat de Dood niet en vertoeft.*

Ecclesiast 14 v. 12

Op het schild onder den doode :

*de Regtvaardigen
zullen in de Eeuwigheid
leven, hun loon is
by den Heere.*

Sap : C. 5

v. 16

Kz.

Ter

*Gedagtenis van den
Eerwaarden HEER
ANTHONIUS.
BRAKENHOFF.*

*Roomsche Priester en Capellaan
in de Kerk de Zaayer
in Amsteldam.*

*Overleeden in den Ouderdom
van omtrend 28 Jaaren.
den 15 December 1794*

R. I. P. 1)

Zilver, ovaal, 70 bij 61 m.M.

17. W. F. BOUMAN, † 25 December 1798.

Vz. Linksgewend doodshoofd, zonder onderkaak, waar-
op een antieke brandende lamp is geplaatst. Op een
wimpel graveerd :

de Dood is een ingang tot het, leeven.

1) DIRKS heeft : „Kapellaan” en „Amsterdam” en alleen : „Overleeden 15
Dec. 1794.” De Vz. beschrijft hij niet.

Onder het doodshoofd een schild, waarop gegraveerd :

*de Regtvaardigen zal
zijn in Eeuwige
Gedagtenis.*

daaronder bloemen.

Kz. gegraveerd :

Ter
Gedagtenis van den
EERWAARDEN HEER
WENCESLAUS FERDI-
NANDUS BOUMAN
R. P. en Cappellaan
in de Kerk de Pojthoorn
in AMSTELDAM
Overleeden
in den Ouderdom
van ruim 30 Jaaren
den 25 December 1798
R I P

Zilver, gegoten, ovaal, 50 bij 45 m.M.

18. T. J. VAN DEN BROEK, † 20 Februari 1800.

Vz. Doodshoofd, waarop een gevleugelde zandlooper, rustend op twee gekruiste doodsbeenderen, tusschen twee zeisen, waardoor zich een lint slingert. Daaronder ovaal schild. waarin gegraveerd :

TER
GEDAGTENIS

Kz. gegraveerd :

van den
Eerw. Heer
T. J. van den Broek
R. C. Priester Pastoor

& Oversten in de
Hoek te Haarlem
Overleden den
20. Februarij
1800.

Zilver, gegoten, ovaal, 48 bij 38 m.M.

19. J. B. DE WAELE, † 3 April 1801.
Vz. Geheel gelijk aan den begrafenispenning van H.
KLEYN, DIRKS, 1813-163, n°. 32 (1814).
Kz. Gegraveerd :

ter
gedachtenis Van
d'Eerw. Pater
joan : Bapt : de Waele
Augustijn
En Zendeling in amsterdam
overleden den 3 april 1801
in 't 44 jaar Zijns ouderdom

mijn ijver voor den Heer
zij steeds bij u in Eer
R. I. P.

Zilver, gegoten, ovaal, 52 bij 46 m.M.

20. J. ESBEUKMAN, † 17 Februari 1808.
Vz. Grafmonument (obelisk) te midden van cypressen
en treurwilg, een oude vrouw links gezeten, met kruis in
den rechterarm, wijst op het op het voetstuk gegraveerde
opschrift :

Hij leeft
bij God

Boven : lint met het opschrift :

Qui-qua-si Flos Egreditur 1)

Kz. Gegraveerd :

Ter

*Gedachtenis van den
Zeer Eerwaarden Heer*

JOHANNES ESBEUKMAN

*R. C. P. en Capellaan van de
Kerk de Papegaai*

Overleeden

den 17 Febr in den Ouderdom

van bijna 26 Jaaren

en begraven den 20 d°. 1808

in de Nieuwe Kerk

te

AMSTERDAM

Zilver, gegoten, ovaal, 53 bij 45 m.M.

21. H. F. TEN HULSCHER, aarts priester van Holland en Zeeland, landdeken van Amstelland en pastoor in de kerk „Geloof, Hoop en Liefde” te Amsterdam, † 31 Januari 1811.

Beschreven NAHUIJS, blz. 179, n°. 86 en afgebeeld op Plaat XIII.

22. H. KLEIJN, van de orde van den H. Augustinus, zending en overste in de kerk „de Star” te Amsterdam, † 22 Mei 1814.

Beschreven DIRKS 1813-1863, n°. 32, j°. Deel II, blz. 282.

23. G. HEGEMAN, † 28 November 1816.

Vz. = n°. 8, het kruis in handen van den doode bijgegraveerd.

1) Die als een bloem heengaat.

Op het lint: *de Regtvaardigen zullen leven in Eeuwigheid,*
Sap 5 v. 16.

Op het schild onder den doode :

*Zalig zijn de Doode
 die in de Heere Sterven
 Op dat zij ruste
 van hun arbeid*

Kz.

Ter
Gedagtenis van den
 EERWAARDEN HEER
 GERARDUS HEGEMAN
R. C. Priester en Pastoor
in de KERK het Hert
in AMSTERDAM
Overleeden in den Ouderdom
van 69 Jaaren en
11 Maanden
den 28 November 1816
 R. I. P.

Zilver, ovaal, 67 bij 58 m.M.

24. P. PIETERS, Apostolisch Zendingling der eerwaarde
 paters Predikheeren in de kerk „t Stadhuis van Hoorn”
 te Amsterdam, † 28 Maart 1817.

Beschreven door DIRKS (1813-1863, n°. 100), die de
 grootte, 46 m.M. *niet* vermeldt en de opschriften in druk-
 letters geeft, terwijl, behalve de letters R. I. P. alles in
 schrijffletters is gegraveerd.

25. J. H. LEXIUS, † 3 Juli 1817.

Vz.

Ter
Gedagtenis van den
 HOOG
 EERWAARDEN HEER
 JOANNES HENDRICUS LEXIUS

*R. C. Priester en Pastoor in de
Kerk de Posthoorn
Overleeden in den Ouderd : van
61 Jaren en ruim 8 Maand : den
3de en Begrav : den 7de Julij 1817,
in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam
R , I , P ,*

Alles in versierden rand.

Kz. Omschrift :

Hij heeft hem met de geest van Wijsheid vervuld.

Opschrift : *Kanunnik en
Deken van het Ka-
-pittel Vicarius Generalis
van het Bisdom van Haar-
lem eertijds Professor
in het Collegie
te Warmond*

*

Alles in versierden rand.

Geheel gegraveerd, zilver, 58 m.M Vermeld doch niet
beschreven bij DIRKS, n°. 102.

26. J. HEGEMAN, pastoor en overste van het Begijnhof
te Amsterdam, † 25 Februari 1818.

DIRKS 1813-1863 n°. 126.

27. H. E. BROUWER, vroeger professor in de H. God-
geleerdheid, laatst pastoor in de kerk „'t Vreede Duyfje”
te Amsterdam, † 19 April 1818

DIRKS 1813-1863, n°. 127.

28. H. UDEMAN, pastoor en overste van het Begijnhof
te Amsterdam, † 14 April 1822.

DIRKS 1813-1863, n°. 205.

29. P. N. SMITS Az., Apostolisch Zending der Eerwaarde Paters Predikheeren in de Kerk „t Stadhuis van Hoorn” te Amsterdam, † 28 Mei 1823.

DIRKS 1813-1863, n°. 225, alwaar de grootte, 46 m.M. *niet* staat vermeld.

30. J. CRAMER, † 3 Maart 1824.

Vz. In dubbelen cirkel omgeven door een parelrand gegraveerd :

’
ter
Gedachtenis van den Hoog
Eerwⁿ. en Wijdberoemden Heer
Jacobus. Cramer
Proton^s. Apost^s. Aarts^p. over Holland
en Zeland sacrae th : et ph. Doct : ;
Pastoor in het Maagdenhuis te
Amsterdam aldaar Overleden
den 3 Maart 1824. in
den Ouderdom van
bij na 80 Jaren
R. I. P.

Kz. In dubbelen cirkel omgeven door een parelrand gegraveerd :

*Hij is bemind geweest
bij God en bij de Menschen,
en zijne nagedachtenis is in
Zegening :
Eccl. XLV. V 1.*

Daaronder, eveneens gegraveerd, een doodshoofd met gekruiste doodsbeenderen en twee saamgeknoopte lauwer-takken.

Zilver, 59 m.M., (2 ex.).

DIRKS. *Penningen* 1813-1863, vermeldt in dl. I onder n°. 247 een penning op hetzelfde onderwerp (verz. G. A. HEINEKEN te Amsterdam) dien hij echter *niet* beschrijft.

In dl. II, biz. 296 vermeldt hij den door ons beschreven penning — getuige de bijvoeging : Kooper Amstelkring — doch neemt slechts *een gedeelte* van het opschrift 'der Vz. over.

31. P. MUNNEKREDE, (volgens DIRKS Pastoor te Haarlem, hetgeen uit de opschriften niet blijkt), † 31 Mei 1826. DIRKS 1813-1863, n°. 278.

32. J. E. KOCH, Deken van Amstelland, pastoor der kerk „de Posthoorn" te Amsterdam, † 10 Februari 1835. ROEST, 2e *Toevoegsel op* DIRKS, 1813-1863, n°. XCII.

Amsterdam,
Januari 1910.

W. K. F. ZWIERZINA.
