

JAARBOEK

VAN HET

KONINKLIJK NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP

VOOR

MUNT- EN PENNINGKUNDE

ONDER DE ZINSPREUK

„Concordia res parvae crescunt”

TE

AMSTERDAM



XVI. 1929.

AMSTERDAM

JOHANNES MÜLLER

1929.

**De Penning geslagen ter herinnering aan het zesde
eeuwfeest der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
1918. (Plaat V).**

Ter herinnering aan het zesde eeuwfeest der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, te 's-Hertogenbosch in 1918 gevierd, is een gedenkpenning geslagen door de Koninklijke Begeer, toenmaals te Utrecht gevestigd, die door HUIB LUNS, toen Directeur der Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht te 's-Hertogenbosch, ontworpen is.

De penning is niet slechts van belang, omdat hij een der oudste vereenigingen in ons land herdenkt, die ook in 1818 bij haar vijfde eeuwfeest een penning deed verschijnen ¹⁾, maar ook uit een oogpunt van heraldiek is het een belangrijk stuk. De keerzijde vertoont toch de wapenschilden der 36 broeders, meerendeels leden van bekende Noord-Brabantsche familiën.

In 1928 werd door den oud-griffier der Broederschap, Jhr. Mr. F. J. J. M. VAN RYCKEVORSEL, eene beschrijving en afbeelding van den penning verspreid, die de namen vermeldt der broeders, wier wapens op den penning voorkomen.

Jhr. VAN RYCKEVORSEL stond, op verzoek van onzen Voorzitter, de cliché's van den penning ter afdruk in

¹⁾ Mr. J. DIRKS. *Beschrijving der Nederlandsche Penningen geslagen tusschen Nov. 1818 en Nov. 1868. Haarlem 1889. No. 131.*

ons Jaarboek af, en machtigde ons zijne beschrijving daarin op te nemen.

Aan de voorzijde het embleem der Broederschap: een gestyliseerde lelie tusschen de doornen met randschrift Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 's Hertogenbosch 1318—1918.

Aan de achterzijde: in het midden de wapens der Zwanenbroeders: van Hare Majesteit de Koningin waaronder 20 Febr. 1899 en van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden waaronder 28 April 1903, beide de data hunner benoeming.

In het rond de wapenschilden der 36 Broeders; die der Broeders in de R. C. lijn zijn met de punt naar boven gericht, die der Broeders in de Protestantsche lijn met de punt naar beneden.

Onderaan in het midden het wapen van den oudsten Proost in de R. C. lijn, Mr. V. T. J. M. TILMAN.

Naar rechts rondgaande, volgen de wapens der overige Proosten en Broeders in die lijn tot en met het wapen van den jongsten Broeder, Mr. E. P. VAN LANSCHOT, aansluitende bij dat van eerstgenoemde.

De penning ten onderste boven gekeerd, bevindt zich het wapen van den oudsten Proost in de Protestant-sche lijn, Mr. W. F. FRIJLINCK, links naast het wapen van Mr. TILMAN bovengenoemd, doch omgekeerd ten opzichte van dit laatste.

Naar links rondgaande volgen de wapens der overige Proosten en Broeders in die lijn totdat het wapen van den jongsten Broeder, D. A. EEKHOUT, wederom aansluit bij dat van Mr. FRIJLINCK.

De volgorde der namen wordt hierachter aangegeven.

Broeders in de R. C. lijn. Proost Mr. V. T. J. M. TILMAN, Jhr. Mr. L. C. J. A. VAN MEEUWEN, Jhr. Mr. J. L. E. M. DE KUYPER, Jhr. Mr. TH. SERRARIS, Hon. Proost Jhr. L. T. C. M. RIDDER DE VAN DER SCHUEREN, Broeder Jhr. Mr. F. J. J. M. VAN RYCKEVORSEL, A. M. J. TH. VAN RYCKEVORSEL, C. J. M. H. TILMAN, A. W. J. VAN LANSCHOT, Mr. R. CH. GH. M. BARON DE BIEBERSTEIN ROGALLA ZAWADZKY, G. A. W. VAN LANSCHOT, Mr. W. M. VAN LANSCHOT, Mr. R. E. TILMAN, Jhr. Mr. P. L. VAN MEEUWEN, Jhr. T. C. M. VAN RYCKEVORSEL, K. VAN LANSCHOT, E. A. VAN DE MORTEL, Mr. E. P. VAN LANSCHOT.

Broeders in de Protestantsche lijn. Proost Mr. W. F. FRIJLINCK, G. BOSCH, Mr. J. J. A. BOSCH, Mr. L. W. J. MARGGRAFF, Hon. Proost W. J. HUBERT VAN BEUSEKOM, Mr. P. DE JOSSELIN DE JONG, Jhr. Mr. M. W. SNOECK, Mr. JOH. DE BERGH, Jhr. H. E. RAM, L. E. UYTENHOVEN, J. F. L. DE BALBIAN VERSTER, Jhr C. F. WESSELMAN VAN HELMOND, E. F. A. M. SCHEIDIUS, Mr. A. C. BONDAM, Mr. G. KOLFF, S. J. BARON VAN TUYL VAN SEROOSKERKEN VAN HEEZE EN LEENDE, Broeder J. ROOSENBURG, D. A. EEKHOUT.

Van dezen penning zijn de volgende exemplaren geslagen: een stel in goud, zilver en brons bestemd voor H. M. de Koningin, een dito in zilver bestemd voor Z. K. H. den Prins der Nederlanden, een zilveren penning bestemd voor H. M. de Koningin-Moeder, een dito bestemd voor de Broederschap, honderd bronzen exemplaren, hierna nog veertig exemplaren in zilver, waarna de stempels onbruikbaar zijn gemaakt.



Zesde eeuwfeest der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch 1918.
Door HUIB LUNS.